

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**God is nooit ver van je af**

“Dingen in jezelf die mooi zijn, moet je weten, zijn geïnspireerd door God. God is nooit ver van je af. Hij is degene die de woorden in jouw hart legt om uit te spreken, Hij is degene die toont wat liefde is, Hij is degene die je raakt wanneer je je verslagen voelt en de moed opgeeft, en Hij is degene die altijd voor nieuwe uitdagingen zorgt, zodat je verlangt naar een nieuwe morgen om opnieuw je best te doen en om te kijken wat er komt. Leef niet met rampen en met ongeluk, probeer te leven met de liefde van God en met de vrede van je eigen hart.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 3: ‘Weten dat je kind van God bent’) © Mayil.com